

De eerste grote Restauratie

De eerste grote restauratie van de buitenkant van ons kerkgebouw vond plaats in de jaren 1990. Toen werden alle dakleien vervangen, de dakgoten vernieuwd, alles opnieuw geschilderd, kortom het gebouw stond er weer piekfijn bij.



Tengevolge van diverse dakgootlekkages was veel water binnen gedrongen in de binnengevels van de gewelven en ontstond veel z.g. "witte schimmel" die met name de wandschilderingen en fresco's hebben aangetast.

Met de actie "ruiten voor duiten" werd geld ingezameld om de glas in lood ramen aan de buitenkant te voorzien van kunststof voorzetramen en werd alle schade aan de ramen hersteld.

We zijn op 31 maart 2008 gestart met het schilderen van het hekwerk rondom de Pastorie. Daarna is het voegwerk onderlangs de muren aan de buitenkant opnieuw uitgevoegd. Vervolgens zijn de achterportalen opgeknapt, de gescheurde leren bekleding van de deuren vervangen, enz.

We pakken alles aan, van de nieuwe verlichting op het torenkruis tot de kapotte vloertegels en het vervangen van hele vloerdelen, van het uitstukken van de planken onder de banken tot het geheel vervangen van alle planken, het herstellen van het stucwerk van de wanden tot het oppoetsen van de doffe kaarsenstandaards.

Het meeste werk is natuurlijk het schoonmaken van alle muren, de stenen van alle steunpilaren tot en met de bogen in de gewelven, en natuurlijk het verven van de muren en gewelven en het opnieuw aanbrengen van de sierranden op de gewelven, die overigens ook vaak per gewelvensoort nog weer verschillend zijn.



Natuurlijk werken we hier nauw samen met de steigerbouwers en de restaurateurs van de muurschilderingen en fresco's. Dit zijn een aantal Duitse bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn en langdurige ervaring hebben met dit soort projecten.

Momenteel zijn we zover dat de zijbeuken aan de stadskant compleet klaar zijn, en de twee achterste gewelven van de zijbeuken aan de walkant ook afgewerkt zijn. Het orgel is ingepakt in plasticfolie en er is een groot steiger overheen gebouwd. De schilders- en schoonmaakploeg is al weer volop bezig bovenop dit grote steiger. Daarna volgt het gewelf naast het hoofdaltaar aan de walkant. Vervolgens beginnen we boven op het koor achter in de kerk en werken zo door naar het hoofdaltaar. Zo rond september/oktober 2010 denken we dat de klus geklaard is en dan bouwen we met z'n allen een mooi feestje. (Dat doen we trouwens tussendoor ook twee keer per jaar).

De laatste jaren is er weer veel schade ontstaan aan het voegwerk van de zijgevels en klokkentoren, met name aan de walkant van het gebouw. Vooral de afgelopen winter ontstond veel vorstschade. Hierdoor is water

binnengedrongen in met name de toegangstrap naar de klokkentoren. Hierdoor is weer veel waterschade ontstaan aan het houtwerk van de torentrap. Het voegwerk zal op korte termijn hersteld moeten worden om verdere schade te voorkomen. Dat wordt weer een dure klus.

