

De klussersgroep

We willen u graag iets vertellen over de klussersgroep die werkt aan de restauratie van de H. Calixtusbasiliek, vaak ook de Nieuwe Calixtus genoemd.

Veel mensen weten dat we al enige tijd met een groep enthousiaste vrijwilligers bezig zijn het achterstallige onderhoud buiten en binnen in de kerk op te knappen. Tegelijkertijd is een aantal beroeps restaurateurs bezig met het herstellen en schoonmaken van de muurschilderingen en fresco's die boven in de kerk op de muren zijn aangebracht.

De vrijwilligersgroep bestaat uit gepensioneerde metselaars, timmerlieden, schilders, elektriciens en een stel handige jongens die de handjes willen laten wapperen. Iedereen is bereid alles aan te pakken en helpt met alle voorkomende werkzaamheden.



Het klussenteam

De kiem voor het bijeen roepen van een aantal vrijwilligers kwam boven drijven toen in 2008 voorbereidingen werden getroffen voor het inrichten van

een tentoonstelling in verband met het 100-jarige bestaan van het kerkgebouw. Er was een groepje vrijwilligers opgetrommeld om een aantal kerken te verwijderen en tijdelijk bij Harry Blanckenborg op de "deale" op te slaan. Nico Rensing maakte toen de opmerking dat het toch mogelijk moest zijn om met een aantal mensen de kerk op te knappen. Het daarbij aanwezige kerkbestuurslid, Gerard Nijrolder, heeft zich dat goed in de oren geknoopt en later Nico gevraagd of hij kans zag een vrijwilligersgroep bij elkaar te krijgen voor het aanpakken van het opknappen van het gebouw. Zo kwam het balletje aan het rollen en omdat "Bi'j God en in Grolle alles meugeluk is" en iedereen ook iedereen kent kwamen de juiste namen vanzelf boven drijven. Zo ontstond de thans hechte groep vrijwilligers die waarschijnlijk eind 2010 werkeloos wordt of als onderhoudsploeg doorgaat.

Iedereen zal begrijpen dat de uitvoering van dit alles een hoop geld kost en dat de reserves van het kerkbestuur niet onuitputtelijk zijn. Dus wordt er hard nagedacht over een grote actie om in één klap een flinke hoop geld binnen te harken. Binnenkort hoort heel Groenlo daar meer van. We hopen dat iedereen dan zijn steentje bijdraagt. Dat kan door aan die actie deel te nemen maar natuurlijk kunt u ook bijdragen door rechtstreeks geld te storten op het hiervoor speciaal geopende bankrekeningnummer 11.73.22.555 t.n.v. de Stichting Restauratiefonds H. Calixtuskerk.

Natuurlijk heeft een aantal mensen tussendoor foto's gemaakt en sinds kort hebben we onze eigen "Restauratiefotograaf:" Ferdie Klein Goldewijk, die prachtige sfeerfoto's maakt van het verloop van de restauratie. Ook de ZSOM heeft al een aantal reportages gemaakt die op hun website te zien zijn. Kijk dus regelmatig op onze fotopagina en op de [site van de ZSOM](#).

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met het parochiebestuur of via "Contact".

Volg onze website regelmatig en u blijft op de hoogte van de gang van zaken.